

## Hoe het allemaal begon

Het begon allemaal op de *OBS Bijvanck in Blaricum*. Een doorgewone basisschool voor heel gewone kinderen.

Ik, leerkracht Pierre, begon in overleg met collega's en directie met het idee: Wij willen onze kinderen meer meegeven dan alleen het traditionele vakkenpakket.

Kinderen mogen en moeten zien dat zij het goed hebben en kunnen, omdat zij het zo goed hebben, hun leeftijdgenootjes in een ander land helpen waar nodig is.

Wij denken aan geldinzamelingen zodat er voor de minderbedeelde kinderen voor kleding kan worden gezorgd. Maar ook dat zij onderwijs krijgen, verzorging als zij ziek zijn. Kortom, het hele pakket zodat een kind aan de toekomst kan werken en vrolijk in het leven kan staan.

## Ondernomen acties

Ik, Pierre Pourchez, ben begin 2000 op eigen kosten naar mijn geboorteland afgereisd en heb contact gezocht met mensen die dergelijke kinderen op eigen initiatief verzorgen, beschermen en helpen.

Mijn vrouw Rietje en ik vonden *Yayasan Abdi Kasih*, een tehuis voor dakloze gehandicapte kinderen.

Gehandicapt in de breedste zin van het woord.



## Waar we nu staan

Er is in de afgelopen 25 jaren heel wat gerealiseerd en het opvangcentrum Abdi Kasih is in Martubung/Medan (Noord-Sumatra) een volwaardig ingericht centrum waar nu (2025) ongeveer 20 kinderen goed worden begeleid.

Er is inmiddels sprake van een vaste groep die er woont, maar ook een groep die die door ouders en begeleiders elke dag worden gebracht en gehaald.

De omgeving heeft inmiddels in de gaten dat de stichting Abdi Kasih goed werk verricht.

## Projecten

Het voert te ver om alle projecten voor het voetlicht te werpen, wij noemen er een paar:

- Er zijn **visvijvers** aangelegd zodat er voor eigen voeding gezorgd kan worden.
- Donaties zijn gedaan om de **tuinen** te verzorgen zodat met de kinderen **groentes gekweekt** kunnen worden. Overschot wordt in de omliggende kampongs aangeboden en verkocht.
- Er is een **hek** aangelegd dat 's nachts dichtgaat. De kinderen slapen **veilig** in hun **eigen bedden**.
- Er is budget vrijgemaakt om in geval van nood, **medicijnen** te kopen.
- De **vloeren** van vrijwel alle lokalen en zaaltjes zijn netjes betegeld.
- Er is in de afgelopen jaren veel geld uitgegeven voor de **aanschaf van speelgoed** DUPLO, de voorloper van Lego.

- In de tuin van het opvanghuis is een **put geslagen** zodat er vanuit ongeveer 40 meter diepte **drinkwater** naar boven kan worden gepompt. Eerst was er 1 drinkwaterpomp waarbij het washandje als filter fungeerde. Nu zijn er **meerdere kranen** aangelegd en is het **drinkwater schoon**.
- Er is in samenwerking met Cordaid-Den Haag een **ingerichte keuken**.
- Ook in Nederland is Abdi Kasih in een positief daglicht komen te staan en de **Hogeschool van Arnhem (HAN)** stuurt regelmatig studenten die gedurende een periode van een aantal maanden stage lopen en met hun verslagen ondersteunende **adviezen aanbieden** in hoe Abdi Kasih verder kan gaan vanuit **professioneel standpunt**.



## Kippenproject

Om ook aandacht aan voedselvoorziening en zelfvoorziening aandacht te kunnen besteden heeft BSM geld vrijgemaakt en beschikbaar gesteld om het zg. Kippenproject op te starten. Kinderen zorgen voor de kippen die op hun beurt de groep van eieren en vlees voorzien. Dit project loopt sinds september 2024.

In het begin stierven er heel wat pas aangeschafte kuikentjes door stress maar ook door fretten die 's nachts de hokken bezochten. Wij hebben nieuwe grotere kippen moeten kopen (meer weerstand), hebben de hokken veilig gemaakt en we mogen wel stellen dat het loopt. Er komen positieve eierberichten binnen en hebben ook de sponsors een prominente vermelding gekregen d.m.v. een groot spandoek bij het kippenhok.



## Busproject 2025

In het verleden kreeg het Opvangcentrum een oude bus, gedoneerd door de Japanse Ambassade in Indonesië. Deze bus is eigenlijk afgeschreven en doet het niet meer. En toch is deze bus belangrijk, de kinderen worden ermee naar school gebracht en ook weer opgehaald. De scholen dienen als ontmoetingsplaats voor andere kinderen en creatieve lessen worden er gegeven in de stad Medan. Zonder bus is onderwijs eigenlijk niet mogelijk.

Stichting BSM heeft zich als doel gesteld om een nieuwe bus te kopen voor Abdi Kasih. Daar is best wel veel geld voor nodig, we schatten ongeveer € 35.000,-. Wij hebben ongeveer € 22.000,- in kas. Er valt nog heel wat te sparen en in te zamelen.

In september 2024 ben ik op eigen initiatief naar Medan op bezoek gegaan. Ik wilde i.s.m. Abdi Kasih overgaan tot een structureel plan m.b.t. de aankoop van een nieuwe bus. Helaas komen we nog wat budget tekort en is sparen, actievoeren, geld inzamelen het volgende motto. Het is niet anders, helaas.

## Panti Asuhan

Op uitnodiging ben ik in 2024 op bezoek geweest bij een weeshuis luisterend naar de naam *Panti Asuhan in Medan*.

In dit kleine gebouwtje worden ongeveer **28 kinderen** opgevangen. Deze kinderen hebben geen geestelijke handicap, alleen hebben zij **geen familie, geen kennissenkring**. Het zijn **weeskinderen** in de leeftijd van **pasgeboren tot ongeveer 20 jaar**.

Met eenvoudige middelen worden deze kinderen opgevangen en onderwijs is een wezenlijk onderdeel van het dagelijks ritme.

Wij, Stichting BSM in Blaricum hebben besloten om deze kinderen **te ondersteunen waar dat mogelijk is**. Elke maand doen wij een vaste donatie zodat er in ieder geval **voedsel** gekocht kan worden. De mensen zijn er blij mee en wij kunnen dit niet zo maar laten liggen. Ook al weten wij dat het niet allemaal in de omschreven notulen staat en we dan maar moeten knibbelen en knabbelen aan het budget.

**Een kind heeft recht op bescherming, kleding, voeding, onderwijs en heel gewoon: een beetje liefde.**

# www.stichtingbsm.nl

